

Pasen in de coronavirus

Het is een moeilijke tijd. Veel mensen zijn bang voor het coronavirus. Mensen kunnen niet naar hun familie en vrienden, dat maakt ze ongelukkig. Veel mensen zijn bang om ziek te worden, maar ook veel mensen vinden troost en hoop in deze periode. Doordat ze in God geloven. Bij hem zijn ze veilig en vinden ze troost. Hij helpt hen in deze moeilijke tijd. Ook al kunnen veel mensen niet naar de kerk of naar vrienden toe, ze blijven vertrouwen dat het goed komt

Met Pasen denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Door Zijn dood maakte hij ons vrij en heeft Hij ons geholpen. Daardoor verlaat Hij ons nooit. Ook niet in deze periode als we niet naar school, kerk of familie en vrienden kunnen, Hij helpt ons. Hij zorgt dat het goed komt en dat dit weer voorbij gaat.

In deze weken heb ik geleerd dat mensen het heel moeilijk kunnen hebben om familie en vrienden niet te zien. Veel mensen vinden het lastig om niet een 'normaal' leven kunnen lijden. Niet de dagelijkse dingen te kunnen doen, niet even snel langs opa of oma. Ook heb ik geleerd om op God te vertrouwen en hoe uitzichtloos het ook lijkt, dat het altijd goed komt.

Je merkt heel erg dat mensen dat lastig vinden. Mensen worden chagrijnig en krijgen irritaties omdat ze telkens op elkaars lip zitten. Mensen worden er zat van om elke dag van 's morgens tot 's avonds bij dezelfde mensen te zitten voor een lange tijd. We moeten elkaar hier doorheen slepen en elkaar daarmee helpen. Door dit vinden mensen het lekker om er even uit te zijn. Door te wandelen of naar school te moeten zijn ze even weg. Zo hoeven mensen even niet na te denken over dit virus.

Dit virus is niet zomaar over. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen. We kunnen ook God om hulp vragen of Hij met ons wil zijn. En of Hij ons wil bewaren en voor ons wil zorgen. En niet alleen voor de gezonden mensen maar ook bij de zieken. Of Hij hen wil genezen.

O, loof de naam van de Heere, onze God

O, loof Zijn naam voor altijd meer

Voor eindeloze dagen zullen we uw lof bezingen

O Heer, o Heer onze God

(O praise the name, Hillsong)