

Wat heb ik deze weken geleerd over wat mensen gelukkig maakt?

Ik heb geleerd en gezien dat alle kleine dingen tellen in deze nare tijd.

Al is het alleen maar een lach of een knikje het is bemoedigend.

Het is mooi om te zien hoe heel Nederland voor je klaarstaat wanneer het nodig is.

Ik en ik denk ook de mensen om mij heen worden hier gelukkig van.

Wat heb ik deze weken geleerd over goed onderwijs?

Ik heb geleerd en ervaren dat ook als staat er iets in de weg.

We er omheen gaan en net zolang proberen totdat het lukt.

Ik vind dat het onderwijs niet goed is als alles perfect gaat, maar als het niet lukt en er toch alles aan gedaan wordt om het te laten werken.

Wat heb ik deze weken gelezen dat anderen blij kan maken, ontroeren, verrassen, troosten of hoop kan geven?

Ik heb: liederen gehoord, tekeningen gezien en bemoedigende boodschappen.

Wat mij ontroerd is niet wat voor soort bemoediging het is maar het gaat erom dat iedereen voor je klaarstaat wanneer het nodig is.

Dat is ontroerend en ontzettend troost gevend.

Wat heb ik deze weken geleerd over wat écht telt in het leven?

Wat echt telt is dat ook al gebeurt er nog zoiets naars er komt altijd iets goeds voor terug.

Zoals nu houden we aftand maar toch zijn we dichterbij dan ooit.

Zo slaan we ons erdoorheen en dat is wat telt.

Wat heb ik deze weken geleerd dat ik nooit meer zal vergeten?

Ik heb geleerd dat je niet iedereen met open armen hoeft te omhelzen en je hoeft ook niet iedereen aardig te vinden, maar wees er voor elkaar wanneer het nodig is.

Ik heb ook geleerd dat je soms je principes aan de kant moet zetten en moet luisteren en kijken naar een ander.

Als laatst wil ik zeggen ik heb respect voor: iedereen die aan het knokken is en aan iedereen die lijdt.

Onthoud je slaat je er wel doorheen.

Het komt altijd goed zolang je het probeert.